

NIEUWSBRIEF

vrijdag 6 september 2019



Agenda: <ul style="list-style-type: none">● 11 september ouderavond● 16 september start kennismakingsgesprekken● 24 september wijkpresentatie nieuwbouw	<ul style="list-style-type: none">● 2 oktober start kinderboekenweek● 14,15,16 oktober 100 jarig jubileum● 17,18 oktober studiedag alle leerlingen vrij● 19 t/m 27 oktober herfstvakantie
Welkom: <p>Beste ouders en kinderen, welkom terug op school! Een nieuw schooljaar ligt voor ons. Een spannend jaar, waar een hoop staat te gebeuren. Nieuwe leerkrachten, nieuwe kinderen, nieuwe taalmethode, een 100-jarig bestaan en de eerste verhuizing. We hebben er zin in!</p> <p>In schone, opgeruimde lokalen zijn we deze week gestart. Fijn om iedereen weer te zien! Juf Aly is nieuw gestart in de onderbouw en juf Hilde start als nieuwe gymdocent. Daarmee is ons team weer helemaal compleet.</p> <p>De komende periode staat in het teken van kennismaken. Zien we u allemaal op de ouderavond aankomende woensdag?</p> <p>Vriendelijke groeten, Team OBS Jules Verne</p>	Nieuwbouw: <p>Het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw is af. Deze presenteren we aan u tijdens de ouderavond.</p> <p>Ook is er een mogelijkheid voor de wijk om de nieuwbouwplannen te bekijken. Mochten uw burens geïnteresseerd zijn? Dan zijn zij 24 september van harte welkom!</p> <p>Vlak voor de kerstvakantie verhuizen we naar de tijdelijke huisvesting aan de Thorbeckelaan.</p> 
	Gym: <p>Op dinsdag en vrijdag hebben alle leerlingen gym van de vakdocent. We verwachten dat alle kinderen gymkleding bij zich hebben en <u>gymschoenen</u>. Gymmen op blote voeten is echt onveilig voor de kinderen. Zorgt u ervoor dat uw kinderen een complete gymset mee naar school hebben op de gymdagen?</p>

NIEUWSBRIEF

vrijdag 6 september 2019



Groep 1:

In groep 1 ga je voor het eerst naar school.
Een mijlpaal voor ouders en kinderen.
Wat een spannende eerste dag.
Met volle rugtas de deur uit.
Maandag 2 september begon het nieuwe schooljaar en wat was het fijn!
Met veel plezier hebben we gespeeld, geleerd en gelachen.
Op naar de rest van het schooljaar!

De eerste keer

Kleine Jules heeft zo'n verdriet,
mama, papa... zijn er niet.
Dikke tranen op zijn wang.
Ach, zegt juf, wees maar niet bang.

Niet zo erg, de eerste keer.
Nog even en ze zijn er weer.
Dikke knuffel? Kom maar vlug!
En kleine Jules... die lacht terug.



Groep 2:

Yes!!! We zijn weer begonnen!!! In groep twee zijn we deze week vooral bezig met het herhalen van de regels en afspraken en het weer even aan elkaar wennen. 😊
Dat betekent dat we vooral heel veel samen aan het spelen zijn en dat we veel kennismakingsspelletjes doen. Wat weet je al over de ander? En wat wil je graag weten? Op maandag is juf Aly er de rest van het jaar. Erg prettig dat zij er is! De kinderen hebben een fijne eerste dag met haar beleefd.
We proberen dit jaar ook wat nieuws uit: We werken met een vaste kring met bankjes. Dit betekent ook dat we aan tafel eten tijdens het fruithapje en bij het brood eten. Dat gaat tot nu toe erg goed! De kinderen vinden het leuk om zelf een plekje aan tafel uit te zoeken waar ze rustig kunnen eten.

We zijn dus goed gestart en hebben zelfs al een rondje gemaakt door de school om weer even te weten welke kinderen in welke lokalen zitten en waar de grote gymzaal zit...De kinderen vinden het spannend, maar ook leuk om nu voortaan op vrijdag les te krijgen van juf Hilde in de grote gymzaal. Kortom: al veel gedaan in de eerste week. Op naar de rest van het schooljaar! Ik heb er zin in!!

Juf Noor



NIEUWSBRIEF

vrijdag 6 september 2019



	<p>Groep 3:</p> <p>In groep 3 zijn we goed gestart. We oefenen met rekenen de begrippen meer, minder en evenveel met behulp van smileys. Om het spelend leren ook een plek te geven in groep 3, doen we dit met een spel. Er wordt zo geoefend met tellen, getallen schrijven, het zonder te tellen zien wat je hebt gegooid met de dobbelsteen en natuurlijk samenwerken! We leren veel.</p>
<p>Groep 8:</p> <p>De scholen zijn weer begonnen! Een bijzonder schooljaar voor groep 8! Om er een fijn schooljaar van te maken, hebben we de eerste week elke dag gewerkt met 'De Vreedzame school'. Zo hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt en in ons lokaal opgehangen. Natuurlijk komen de handtekeningen van de kinderen eronder, zodat we weten dat we allemaal achter deze afspraken staan! Willen jullie weten welke afspraken wij hebben gemaakt? Kom dan gezellig langs in groep 8.</p>	 <p>We dragen allemaal een steentje bij</p>